



# **FIGU** Studiengruppe Sverige

Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper  
och Ufologi studier



# Satipatthana-Meditation

*Dess ursprung och historia*



## **Satipatthana-Meditation**

### *Dess ursprung och historia*

Meditation är en central del av Andeläran inom FIGU och praktiseras regelbundet av alla figu-kärngrupsmedlemmar. Meditation sätts ofta ihop med den buddhistiska läran som innehåller flera skapelsemässiga sanningar och evolutiva värden som man inte kan hitta i andra kult-religioner.

**Satipatthana Meditation** betyder **Aktsamhets Meditation** och är en meditationsmetod som syftar till att nå insikt om livets alla realiteter genom en medveten inre kontemplation och fokusering. Den av Billy Eduard Meier författade Satipatthana meditationen har en mycket intressant historia som inte bara går många årtusenden tillbaka utan ännu längre, årmiljoner och årmiljarder. Dess ursprung har dock ingenting med den buddhistiska mystiken att göra och efter Gutama Buddhas död införlivades den i buddhismen trots att dess ursprung går mycket längre tillbaka.

När Billys bok **Einführung in die Meditation** utkom 1979, som beskriver Satipatthana meditationsläran så var dess egentliga ursprung ganska oklart. Författaren Hans-Georg Lanzendorfer gjorde efterforskningar till sin bok "Församlings prästens hemligheter" och konfronterades då med det faktum att Billy under sin uppväxt på många sätt levtt ett dubbelliv och aldrig diskuterade vissa saker inte ens med sina närmaste eller sin familj. Så även Sattipatthana lärans hela historia har inte varit helt känd.

### **Nokodemjon och Satipatthana-meditations-metoden**

Enligt kontaktrapport 249 måndagen den 13 juni 1994 och kontakt Rapport 355 mellan Billy Edward Albert Meyer och JHWH Ptaah: *Den person som ligger till grund för denna meditationsmetod var en profet som hette **Nokodemjon**.*

I FIGU kretsar är det vida känt att Nokodemjon började sitt arbete för 12 miljarder år sedan och har allt sedan dess fortsatt med detta ända in i våra dagar i olika andra personligheter. Allt började i en värld långt borta i en fjärran galax där Nokodemjon var grundaren och ledaren för ett folk för 12 miljarder år sedan under den sk "Gamla tiden". Nokodemjon påbörjade då sitt arbete och under fyra miljarder år återkom han i otaliga olika personligheter dock under samma namn, nämligen Nokodemjon. För ca 8 miljarder år sedan så fanns hans andeform inte mera som Nokodemjon utan istället som en människa vid namn **Henok**, som i en fjärran galax grundade ett folk i den så kallade **Henok linjen**.

Nokodemjon utarbetade Satipatthana, Aktsamhetsmeditation som blev utbredd runtom i världsalltet och under årmiljoner använd av olika invånare i olika världar och nådde så småningom även vår planet Terra, jorden, då utomjordiska besökare kom hit för länge sedan och bosatte sig här. Man tog med sig många olika sorters kunskaper och vetande så även t.ex. också den ursprungliga akupunktur metoden. Under årtusenden slumrade Satipatthana-meditationsläran på vår planet i det fördolda och överfördes från generation till generation från de fjärran hitresta som då befolkade vår planet. Några år efter Buddhas

död som tidigare nämndes sammanställdes läran av 500 orden-äldsta och införlivades i Pali-buddhismens filosofi, som är den äldsta formen av buddhism.

## **Therunnase och Mahatmya Mahaprajna**

I slutet av 1930 talet gjordes på före detta Ceylon av en buddhistisk munk vid namn **Therunnase** ett försök att översätta Satipatthana meditationsläran ur Pali-texten till andra språk. Dock bromsades detta arbete på grund av andra världskrigets förvirring och först efter krigets slut 1945 kunde det slutföras.

En personlig kontakt skapades mellan den utomjordiska personen Sfath och den buddhistiska ordensledaren **Mahatmya Mahaprajna**, som var tysktalande. Hans tyska namn var **Theophil Finzel** och härstammade från Hamburg och hans kontakt med den utomjordiska patriarken **Sfath** pågick i 48 år från 1859 till 1907. Denna buddhistiska munk fick en första översättning av Satipatthana meditationsläran som Sfath själv hade gjort och under flera år undervisades han av Sfath i Satipatthana läran. Det fanns också flera andra munkar som behärskade det tyska språket och meditationsläran spreds till Burma och Indien. Den buddhistiska ordensledaren Mahatmya Mahaprajna bestämde att göra Satipatthana-meditationen obligatorisk inom hans buddistiska krets och man har sedan dess praktiserat denna gamla tradition. Årtionden senare nådde läran även den tidigare nämnda munken Therunnase som i slutet av 1930-talet påbörjat en egen översättning av Satipatthana läran.

## **Kyrkoherde Rudolf Emanuel Zimmerman - hans kontakt med Sfath**

Den tidigare nämnda utomjordiska kontaktpersonen Sfath etablerade en personlig kontakt med den reformerade prästen och kyrkoherden Rudolph Immanuel Zimmerman i Bülach/Schweiz mellan åren 1929 till 1934. Denna kontakt var av ren telepatisk natur och ingen fysisk kontakt ägde rum och sammanlagt handlade det om fem telepatiska kontakter mellan Zimmerman och Sfath. Runt 13 år senare 1942 skedde den första kontakten mellan Billy Eduard Meier, som då var 5 år gammal, och den gamle utomjordiska mannen Sfath (se även artikeln Billy Meier en resumé). Fader Zimmerman kom då att spela en viktig roll för den unge Billy som ville ha hjälp och svar på sina märkliga upplevelser, vilket han också fick eftersom Rudolph Immanuel Zimmerman själv var insatt i det hela.

## **Billy Eduard Meier och offentliggörandet av Satipatthana-Meditationen**

Billy Eduard Meier hade sin första ufo-observation den 2:a juni 1942 i sällskap med sin far. På hösten 1942 mottog han sin första telepatiska kontakt med den tidigare nämnda utomjordingen vid namn SFATH (uttalas Svat).

Kontakten med Sfath skedde både tankemässigt det vill säga på telepatisk väg men de

båda möttes ofta även fysiskt och Billy undervisades i olika ämnen och kom på så sätt att utvecklas mycket fort och långt trots sin låga ålder. Sfath tog också med den unge Meier på resor och sammanförde honom med olika betydelsefulla personer till exempel Mahatma Gandhi, Haile Selassie mf. som Billy då kunde tala obehindrat med genom en liten översättnings apparat fäst vid bältet. Dessa personer kände Sfath personligen och de kände även till hans utomjordiska ursprung. Denna kontakt som började när Billy endast var fem år gammal var periodvis mycket svår för honom att hantera och skapade en kluvenhet hos honom. Dels hade han en privat inre värld med sin kontakt med Sfath och dels ett yttre vardagligt liv där han inte kunde uttrycka och dela sina upplevelser med någon.

Den enda han kunde anförtro sig åt och tala öppet om sin kontakt med Sfath var med den tidigare nämnda lokala prästen Rudolf Emanuel Zimmerman som visade sig vara öppen, förstående och även insatt i det Billy berättade. Prästen Zimmerman, visade det sig senare, var själv en invigd eftersom han själv mottagit telepatisk information från samma källa som Billy och han hade fått som uppgift att stötta och hjälpa i Billy under hans skolningstid i unga år. Kontakten med Sfath skulle komma att pågå fram till 1953 då Sfath avled i en ålder av 1153 år.

Satipatthana-Meditationen spelade en viktig roll i Billys undervisning med Sfath. När Billy 1948 var 11 år gammal och gick i fjärde klass författade han en 83 sidor lång skrift/ uppsats om Satipatthana- Meditationen. Han fick hjälp grammatiskt och ortografiskt av sin lärare Gustav Leemann med detta arbete och skrev ner det omfattande verket på en gammal Olympus-skrivmaskin. Gustav Lemann var så mäktigt imponerad av sin unge elevs arbete att han 1948 i mars lät göra 200 kopior av Billys uppsats, totalt trycktes 16604 sidor. Med hjälp av en indisk köpman **Natwar Vajpayee** i Kalkutta och en tryckare **Karl-Heinz Metzingers** i Zürich trycktes och distribuerades skriften till vänner och bekanta. Ett exemplar av meditations skriften nådde även den indiska buddhistmunken **Rahat Sanghanan**, kallad **Maha Chonan**, en person som Billy redan hade träffat under sina resor med Sfath. Maha Chonan som behärskade både tyska och engelska översatta Billys skrift om Satipatthana och den trycktes upp i okänd upplaga och spreds till buddhistiska ordnar och Ashrams, tyvärr utan information om den egentliga bakgrunden till skriften dvs. Sfaths översättning och Billys 83 sidiga uppsats.

Efter den 11-åriga kontakt perioden med Sfath mellan åren 1942 - 1953 togs kontakten över av en kvinna som hette **Asket**, också hon med utomjordiskt ursprung. Sex år efter Billys första utgåva av Satipatthana översattes den en andra gång till tyska av Asket. Därmed hade Billy praktiskt taget två identiska tyska översättningar över meditationsläran. Billy redigerade och reviderade sin ursprungliga uppsats och samma år 1954 överlämnades den med Askets hjälp till munken Maha Chonan, alias Rahat Sanghanan som tidigare fått Billys första utgåva. Han lät kopiera texten i en upplaga av 2100 exemplar som skickades

till folk i hans bekantskapskrets.

1964 befann sig Billy 27 år gammal i Ashoka Ashram där han studerade hos en munk vid namn **Swami Dharmawara**, kallad **Ananda Mahatma**. Enligt Billy hade denne munk personlig kontakt med Asket. Under tre månader förnyade Billy sitt tidigare verk över Satipatthana meditationen och detta tredje verk översattes till engelska av en viss **Swami Ramana Sarma**, en man Billy lärt känna genom sin buddistiska lärare Dharmawara i Ashoka Ashram. Den trycktes upp i en upplaga av 2600 exemplar.

Det här är i korthet en sammanfattning över den för oss människor värdefulla meditationsläran **Satipatthana, Aktsamhetsmeditation**, dess ursprung och historia. Det är ett referat gjort ifrån Hans-Georg Lanzendorfers skrift **Eine Spurensuche über die Herkunft der Satipatthana-Meditations-Methode**.

Skrivet och sammanfattat av:

Erik Strömblad

10 Februari 2018



Andelära symbol - *Meditation*