



FIGU Sverige ÖPPET BREV



Publiceras:

Internet: <http://se.figu.org>

Sporadiskt

E-post: info@se.figu.org

Maj 2019

Organ för fria, politiskt oberoende åsikter och synpunkter om världshändelser

«Deklaration om de mänskliga rättigheterna» från 10:e december 1948, Artikel 19, «Yttrande- och informationsfrihet»:

Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Uttalanden och åsikter behöver inte nödvändigtvis vara identiska med tankar, intressen, läror eller missionsrelaterat av FIGU.

Greta Thunberg och ni som står upp för klimatet - våga tala klarspråk!

De unga i klimatrörelsen har ännu inte adresserat den verkliga orsaken och den effektivaste lösningen. Vi vill ge er svaret.

En liten röst kan överrösta sorlet

Till mångas glädje har det sedan en tid växt upp en och flera rörelser där unga tar sig ton för att rädda vår jord och dess miljö. Det som till en början förekom i liten skala har växt och ingen kan nu ha undgått deras missnöje och de krav de ställer på en förbättring. Den sanna grunden hos dem bottenar i en hopplöshet som brast ut i att öppet vilja förändra allas framtid. Ringarna på vattnet spreds långt och brett. Denna hopplöshet får unga att strejka från skolan då de menar att det inte är lönt att utbilda sig då ändå ingen ljus framtid ligger framför dem. Nog för att detta har gjort dem hörda men samtidigt är det paradoxalt då just lärande, utbildning och utveckling är en betydande och ytterst viktig del i att de skall kunna klara framtiden och att de skall kunna göra sig rättvisa i livet. Att sätta sig ner och säga nej till lärande, utbildning och utveckling är sannerligen också ett sätt att vanhelga sin livsgnista, frånsäga sig sitt faktiska egenansvar och verkligheten, därmed, även säga nej till livet i sig. Bland flertalet av anhängarna finns säkert den sanna viljan till bättring, men ringarna på vattnet innehåller även de, i den yttre sfären, som hänger på i flockbeteende och kanske rent av andra orsaker än just de som ligger nära denna rörelses viktiga intresse. Likaså visar andra kända sitt deltagande och engagemang för att själva vinna popularitet

eller nå egna privata framgångar. Just det sätt som de andra leker följa John på uppvisar något som är långt ifrån det sanna mod och den förståelse som glöder i rörelsens centrum.

Att våga tala och stå för det man anser är rätt och samtidigt verkligen uppvisa sin egen etik genom att leva därefter kan aldrig jämföras med alla de som falskt försöker engagera sig för att bedöva sina egna dåliga samveten. Att stå inför en kris och samtidigt våga erkänna för sig själv vad det innebär skapar en rädsla som triggat ett sökande på information och svar varpå man lätt gräver ner sig i olika rapporter, artiklar och forskningsresultat vilket också kan öka rädslan och skapa ännu fler frågor. Man fortsätter att hoppa vidare bland all information och alla åsikter och man drivs in i ett depressivt tillstånd och riskera till sist att varken veta ut eller in. Man kan då glida längre och längre bort från sanningen och ens egna tänkande och hopplösheten kan då ta överhand. Detta i takt med att politiker inte visar att de tar problemet på allvar skapar en irritation, och de unga miljöengagerade har nu lärt sig att se bortom de vackra ord och löften som sparsamt uttalas. Det nämndes att huvudproblemet med klimatet är att "ingen gör något åt det". Detta må vara sant, men då har man kanske bara tittat uppåt på de i beslutsfattande positioner. Det är sant att de flesta bär ett ansvar för hur det har blivit på vår jord, men faktiskt så har varje individ ett eget ansvar att nu göra något åt det. Allting börjar hos den egna personen och när man har utvecklat sin egen mening och moral kan man visa det utåt med sin etik och sitt beteende. Det finns ingen enda person som är frälsare i detta problem men det kan räcka med en enda som vågar stå rakryggad och tala sanning till hela befolkningen för att var och en ska bli sin egen del till lösningen. En röst av sanning kan tysta sorlet. Och det är just sanningen som är avgörande. Dels att den framförs och dels att vi vågar lyssna till den och ta den till oss. Ofta är den hård och inkräktande men den kan sällan förmedlas på annat vis. Sanningen kan då göra ont och när den egna personen blir drabbad av förändring kan viljan till densamma bli mindre.

Idag finns en rörelse som på ett globalt och modigt sätt talar till folket och inte är rädda för att vara obekväma eller politiskt opassande. En positivt laddad gräsrotsrörelse där man inte väntar på att någon annan ska säga ifrån. Dock finns det en sak just ni ej har insett respektive en betydande sanning ni tyvärr ej ännu har erkänt. Att minska CO2 i all ära behövs akut och i framtiden, och det är tydligt att ni har ert fokus just där, men tyvärr kommer det att vara långt ifrån tillräckligt. För det som görs nu, och som hittills gjorts, är att jaga mygg och sila elefanter. Så, att bara minska utsläpp, utveckla ny teknik och fundamentalt ändra sina liv botar tillfälligtvis bara symtom och inte den verkliga sjukdomen. För, skall man få bukt med en invasiv giftplanta så fungerar det inte att rycka bladen, ett efter ett, med pincett; man måste gräva upp den med roten! Så att bara minska utsläpp, utveckla ny teknik och ändra sina liv botar tillfälligtvis således bara symtom och inte den verkliga sjukdomen. Är ni ärliga med att ni vill tala sanning och inte räds den, samt att ni är beredda att vara politiskt obekväma, så skall ni inte bara jaga skuggor utan ge er efter det verkliga spöket.

Roten till det onda

Nu till varför vi i FIGU Sverige valt att skriva detta öppna brev.

Vi vänder oss nu här till Greta Thunberg och ovan nämnda engagerade men också till alla Jordens människor. Vi vill hjälpa er att börja adressera den verkliga orsaken till att världen ser ut som den gör med alla de problem som spänner runt klotet. Alltså, hur vi kan komma att förstå själva

rotproblemet till mycket av det som vi nu brottas med, samt som ökar i styrka hela tiden. Såväl klimat, krig, terrorism, egoism, materialism, resursbrist, kriminalitet, fysisk och psykisk ohälsa m.m. hänger ihop i en enda gemensam nämnare.

De faktorer som oftast nämns är livsstil, resande, kost, energiförbrukning och konsumtion, vilka alla har med människan att göra. Så vi ska ändra vår livsstil, vi ska resa mindre, vi ska dra ner vår konsumtion av varor och energi och äta annorlunda. Det är det ni säger. Men glömmer ni inte en sak? Jo ni glömmer den avgörande faktorn, och det är människan. Människan i dess antal! Följaktligen är Jordens enorma befolkningsmängd den största faktor som påverkar miljön och allt runt omkring oss till det sämre. Vår planet, Jorden, är en levande organism, som nu kämpar för att leva och överleva. Så faktum är att allt extremt elände; förstörelse, kriminalitet, förgiftning av luft och vatten, epidemiska sjukdomar, utrotning av växter och djur, jordbävningar, vulkanutbrott, alla extrema oväder; såsom torka, översvämningar, snöstormar, orkaner, värmeböljor, smältande polarisar och glaciärer, tinande permafrost och jordskred; etc., allt detta går att härleda tillbaka till dess egentliga grundorsak, nämligen den alltjämt tilltagande överbefolkningen.

Men, det stannar inte där. För, attackerar vi inte roten till problemet så riskerar vi att inom en snar framtid att stå inför ytterligare något, och ännu värre, än vad som hittills nämnts i debatten; nämligen att vi, enligt ytterst kunniga forskare, genom vår alltjämt tilltagande överbefolkning, även riskerar att permanent skada vår atmosfär, på så sätt att syrehalten sänks och att CO2 halten höjs till skadliga nivåer. Och, ifall vi kommit dit, och att detta så sker, så hjälper inga som helst tårar i världen! Ni unga i klimatrörelserna har ännu inte adresserat denna verkliga och grundläggande orsak, vilken alltså i sanning är överbefolkningen; och den effektivaste lösningen är och förblir att reglera det globala födandet så att vi får ner Jordens mänsklighet till en rimlig nivå. Inget annat sätt kommer att lösa våra problem. Har ert eget tänkande aldrig tagit denna bana och förstår ni inte att alla andra åtgärder inte ens är i närheten av den effekt som global födelsekontroll och familjeplanering skulle ge? Ni förstår; att detta är någonting om inga politiker eller världsledare är bekväma med att ta upp. Det är så att säga inte en fråga man vinner val på. Det är tyvärr så att det överlag ses så politiskt inkorrekt att ta upp denna orsak att i princip ingen har vågat göra det i det offentliga. Ni unga. Ni modiga. Ni sanningstörstiga. Ni kan bli den avgörande röst som äntligen blir hörd. Jordens resurser är begränsade och även utrymmet för allt levande. Är det då verkligen rätt att ingen har kontroll över denna balans med hur många vi ska vara, och hur många vi kan vara, för att ha en vacker framtid och att kunna leva hållbart? Denna sanning med att överbefolkningen är den största orsaken och det grundläggande problemet vi har kan kännas svår att erkänna eftersom många ser barnafödande som en mänsklig rättighet och att det hör till det goda livet. Givetvis håller vi med, delvis, men allt blir inte bättre ju mer. I nuläget är det mer omänskligt att låta detta okontrollerade förökande fortgå i den fartblinda tillväxtens modell.

Att minska det globala födandet och kanske rent av förverkliga ett födelsestopp en tid är något som ni unga också måste acceptera då ni är i den åldern som verkligen kan göra skillnad i hur ni väljer leva och bilda familj. För, redan idag så är det faktiskt många som redan tänkt tanken, och agerar på så sätt, att de väljer bort att skaffa barn, eller bara skaffar ett enda barn, just p.g.a. den alltjämt eskalerande överbefolkningen och p.g.a. all planetarisk förstörelse, alla de misärer och allt det illavarslande den för med sig. Återigen tillbaka till att vara en god förebild och leva som man lär. Ni har lösningen i era händer och ni har möjlighet att ta det ansvar som Jorden behöver, d.v.s. att inte okontrollerat sätta mer barn till världen än vad den klarar av. Sannolikt spelar kvinnan här en avgörande roll i denna tids mogna vägval. Och männens ansvar är, motsvarande, att akta och

vörda det kvinnliga väsendet och inte utsätta kvinnor och/eller tvinga kvinnor att bära och föda fler barn än vad vår planet, vår blågröna stjärna, Jorden, mäktar med. Alla bär sitt ansvar; såväl enskilt likväl som kollektivt.

Förstå problemet med överbefolkning. Gör er bekväma med att det är ni som aktivt kan välja att sätta stopp för den. Och förmedla detta till de ni talar med; om det så är politiker, beslutsfattare eller vilken annan medmänniska som helst. Att vi har en skev demografi i världen där det på ett håll är glest medan att det på ett annat knappt finns svängrum spelar ingen roll för alla påverkas av det avtryck vi kollektivt gör. Det kan liknas vid en passiv rökning där påverkan når alla under samma tak. Den frustration ni känner över att varför ingen gör någonting åt klimatkrisen är av samma styrka som den frustration vi i FIGU har haft sedan starten över att ingen gör något för att kontrollera befolkningens mängd. Men, faktum är, att det som nu görs inom FIGU, och som gjorts sedan dess bildande, gällande klimathotet och dess egentliga grundorsak, överbefolkningen, är inte bara ett fenomen som uppstått nu, utan har sitt ursprung sedan mycket, mycket långa tider tillbaka i Jordens historia. Ja, längre tillbaka än vad de flesta av oss kan ana. Men, nu har vi kommit till den gräns där tiden håller på att rinna ut på allvar.

Gå ej i motvind

Väg in denna mest betydande och tyngst vägande faktor och fortsätt inte bara att fokusera på de områden ni hittills adresserat. Det gör annars bara att era anhängare, engagerade och media glider längre från den verkliga kärnan till vad som faktiskt orsakat allt elände. De glider också längre från att se den effektiva lösningen. Vi ser att ni gör ett bra jobb men att ni är vilseledda och själva behöver ta ett steg tillbaka, ut ur cirkeln, för att se in i den, och inse det skrivna och sedan komma tillbaka än starkare. Visst behöver politiker och Jordens invånare ett nytt sätt att tänka. En ny politik är inte ett alternativ utan faktiskt helt nödvändigt. Att från gräsrotsnivå inte förblindas av egoistiska och maktgiriga högt uppsatta är beundransvärt och det, om något, signalerar ett hopp. Det hopp som ni själva börjat förlora. Egoismen hos politiker är långt större än deras mod i en sådan fråga som överbefolkning. De tror att de skall bli så impopulära och utfrysas om de ens

skulle diskutera det att de alla sticker huvudet i sanden.

De tror att de skulle framstå som monster och omänskliga om en födelse reglering skulle föreslås på global nivå. Men tänk då på alla följder och verkningar i form av problem den tätbefolkade Jorden framställer. Är det inte mer elakt, destruktivt, självdestruktivt och omänskligt att bara blunda? Det verkar som att politiker idag är oförmögna att göra ett val där två dåliga alternativ finns att välja mellan. Det slutar oftast att man inte gör någonting alls utan bara hoppas på att det ska lösas av sig självt. De är svaga på det sättet och behöver hjälp underifrån för att göra hela ämnet legitimt att ta upp och erkänna. Kom ihåg; ett frö grov nerifrån och växer uppåt. Det är det ni unga också ska bidra med. Att tala om det och erkänna att det måste upp på bordet och att det inte längre får vara tabu.



När ska vi inse att även Jordens befolkning behöver minskas och regleras för att nå en optimal balans?

När befolkningstätheten är så enorm som den idag är på Jorden så påverkar den inte bara naturens miljö utan även den sociala. Det som är ondo och falsk humanism förökar sig så lavinartat och dess kedjereaktioner gör följaktligen så att saker urartar. I den tävlande konkurrensen för att synas och att sticka ut växer egoismen. Egoism och oansvar är också förknippat med ju fler individer det finns. Att vräka sig fram i livet med girighet och eget begär för att synas i konkurrensen sliter också på den naturliga i miljön i form av konsumtion och utsläpp och oansvarigt agerande. Det är som en ond pendel där den naturliga balansen av folkmängd urartat för att slå tillbaka mot sig själv. Tillväxt av djur, flora och fauna är inte oändligt utan naturen reglerar sina arter i perfekt balans. Till skillnad har vi människor en fri vilja - där vi kan välja gott eller ont. Ni har också en alldeles speciell uppgift och det är att ta hand om den egna privata evolutionen och utvecklingen. Den är minst lika viktig och för den skyldigheten behöver således inte alla skaffa barn. Den sanna förväntan på oss är att utvecklas i våra personligheter och inte att schablonmässigt skaffa barn. Kraven ni unga har att uppnå av en modell av förväntat familjebildande är inte så relevant som ni tror, och framför allt absolut inte i dessa tider. Betänk bara det; vilken värld skulle ni helst vilja födas till? En värld som är överfull av människor, och där därför fysiska och psykiska sjukdomar härjar, och där människor dag som natt måste kämpa i både förgiftad luft och miljö, där växter och djur dör ut, med trängsel, krig och överbefolkningskriminalitet, och kämpa för sitt leverne; kämpa för att kunna finna natur att vistas i, kämpa för att kunna dricka friskt vatten och för att kunna förse sina kroppar med den rätta näringen och för att må bra, och detta samtidigt i avsaknad av empati, kärlek och harmoni? Eller vill ni födas till en normalbefolkad värld, med ren luft och hänförande natur, med myriader av sköna arter och en sprudlande och vacker flora och fauna i balans, där alla kan få det utrymme och det den behöver för att kunna leva ett gott utvecklande och långt liv i fred, frihet, kärlek och harmoni? Svaret borde vara enkelt.

Det finns faktiskt även mycket annat vackert och betydelsefullt i livet framöver för var och en än att skaffa avkomma. Tillsammans är Jordens människor ansvariga för sig själva och för sina medmänniskor. I den samklang vi lever i samexisterar vi med varandra och med djur- och växtrike. Vi är alla inordnade i samma lagar och vissheten av detta är kärlek. Men utan sanning finns vare sig framtid, utveckling eller chans till hållbar samexistens.

Våga tala sanning. Våga nu tala om överbefolkning, och kom ihåg att; med utvidgat vetande stiger det egna ansvaret!

Vänligen dela denna text vidare och se gärna vidare information i nedanstående länkar.

Svenska

<http://se.figu.org/overbefolkningsbomb.html>
<http://se.figu.org/overbefolkning1.html>
<http://se.figu.org/overbefolkning2.pdf>
<http://se.figu.org/overbefolkning3.pdf>
<http://se.figu.org/overbefolkning4.html>
<http://se.figu.org/overbefolkning5.html>
http://se.figu.org/FIGU_bulletin_93.pdf
<http://se.figu.org/%C3%9Cberbev%C3%B6lkerung.pdf>
<http://se.figu.org/svenskpartieroverbefolkning.pdf>
<https://overbefolkning.wordpress.com/>

Engelska

<https://ca.figu.org/overpopulation.html>
<https://ca.figu.org/figu-articles-on-overpopulation.html>
http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Overpopulation
http://www.theyfly.com/On_Overpopulation.html
<https://populationmatters.org/>

Tyska

<https://www.figu.org/ch/ueberbevoelkerung>
<https://de.figu.org/ueberbevoelkerung>